

# Kijken naar de zee in raadhuis te Oosterbeek

OOSTERBEEK — „Deze schilderijen brengen harmonie, die juist zo nodig is in deze wereld”. Dit zei gistermiddag mevrouw M.H. Baak uit Oosterbeek bij de opening van de expositie van Johan Borgman in het raadhuis te Oosterbeek.

## Expositie van Johan Borgman

Het was de bedoeling dat de beeldhouwer Berkhemer de expositie zou openen. Deze was echter op het laatste moment verhinderd.

Mevrouw Baak zei in de schilderijen van Borgman een openbaring te vinden van het geheim tot bovenzinnelijke werkelijkheid, iets waarvan het de moderne kunst, „die lelijkheid en disharmonie uitdraagt”, dikwijls ontbreekt.

Na de openingstoespraak las Johan Borgman twee gedichten van Willem Kloos voor, een over de zee en een over een religieuze ervaring.

Beide onderwerpen sluiten inder-

daad regelrecht aan op het tot 14 februari in het Oosterbeekse raadhuis geëxposeerde werk. Borgman schildert hoofdzakelijk de zee. Nier de zeegezichtjes met blonde duinen op de voorgrond, maar het harmonische spel van nof dzakelijk de kleuren van water en lucht.

Als schilder vormen laat meespreken, dan nog hebben ze mees-

● Johan Borgman (geheel links) las gistermiddag bij de opening van zijn tentoonstelling in het raadhuis in Oosterbeek enkele gedichten voor.

tal hun zeggingskracht aan de kleur te danken.

Borgman wil een mystieke sfeer uit zijn doeken laten spreken. Hij spreekt zelf van metafysische zeestemmingen. Wellicht is een en ander verklaarbaar uit het feit, dat hij naast schilder ook parapsycholoog is.

Borgman's liefde voor de zee is groot. Zo groot, dat men bij het kijken naar zijn schilderijen geneigd is Simon Vestdijk lijnrecht tegenover hem te stellen; denkend aan een citaat uit diens verhaal „De bruine vriend” (1935): „Ik haatte de zee, omdat zij altijd anders wou zijn dan anders, ik haatte haar om haar beroemd verleden bij ons dat in dode alikruiken uitwasemde, om haar inerte drift, haar nerveus veelvormige logheid, en de ongestuurdheid van steeds onze eigengemaakte bootjes terug op de dijk.....”

R.V.R.

